

Για την εργασία «Συγγενείς του Ρήγα στη Λαμία (1861-1883)», που δημοσιεύεται στον προσεχή τόμο του *Θεσσαλικού Ημερολογίου*, στα σχετικά ερωτήματά σου θα παρατηρούσα τα ακόλουθα:

Το βαπτιστικό του όνομα του διαφωτιστή και επαναστάτη Ρήγα Βελεστινλή ήταν «Ρήγας», σύνηθες τότε και τώρα όνομα στην περιοχή του Πηλίου και του Βελεστίου. Ως επώνυμο ο ίδιος ο Ρήγας χρησιμοποίησε κατά τη συνήθεια της εποχής τον τόπο της καταγωγής του το «Βελεστινλής» δηλ. ως καταγόμενος από το Βελεστίο. Μάλιστα προσέθετε σε όλα τα έργα του επί πλέον και το «Θετταλός», όπως για παράδειγμα αναφέρουμε: «*Φυσικής απάνθισμα...εξεδόθη παρά Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού*».

Ο Ρήγας ποτέ δεν χρησιμοποίησε ως επώνυμο το «Φεραίος». Αυτό του το έδωσαν ο Κων. Κούμας το 1832 και ο Χριστ. Περραιβός το 1836 σε σχετικά τους δημοσιεύματα και έκτοτε χρησιμοποιήθηκε από εκείνους που έγραφαν περί Ρήγα. Γι' αυτό και ο αναγραφόμενος στην «Ευνομία» «Ρήγας Φεραίος» θα χρησιμοποίησε μάλλον ως επώνυμο το «Φεραίος», για να πετύχει ένα οικονομικό όφελος. Όμως ο «πρωτομάρτυς της Ελληνικής Παλιγγενεσίας» ονομάζονταν Ρήγας Βελεστινλής και όχι «Ρήγας Φεραίος». Τα ίδια θα μπορούμε να πούμε και για την δεύτερη περίπτωση, ότι χρησιμοποίησαν το «Φεραίος» προς ίδιον όφελος.

Συμπληρωματικά σημειώνεται ότι όπως κατά τον 19^ο αιώνα χρησιμοποιήθηκε το «Φεραίος» από μερικούς για να υποστηρίξουν ότι ήταν απόγονοι του Ρήγα Βελεστινλή, παρόμοια και κατά τον 20^ο αιώνα χρησιμοποιήθηκε από εκείνους που είχαν το επώνυμο «Κυριαζής». Θεωρούσαν τον εαυτό τους, ότι ήταν απόγονοι του «Αντώνη Κυριαζή», όνομα μέχρι πρόσφατα θεωρούμενο σαν πραγματικό όνομα του Ρήγα Βελεστινλή. Στη ιδιαίτερη μελέτη μας «Όνομα και καταγωγή του Ρήγα Βελεστινλή», Αθήνα 2000, έχουμε δείξει ότι το 1930 εισήλθε αυθαίρετα στην ιστοριογραφία από τον Φάνη Μιχαλόπουλο το «Αντώνιος Κυριαζής» και έκτοτε μέχρι το 1995, που διαγράφηκε από το Βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ' Δημοτικού, μετά την προσκόμιση της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας, έχουμε παρά πολλές φορές λάβει στην Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίου-Ρήγα τα οικογενειακά τους δένδρα, σαν καταγόμενοι από τον «Αντώνιο Κυριαζή».

Συμπερασματικά νομίζω ότι μετά την διάσταση που πήρε από το 1832 το όνομα του επαναστάτη Ρήγα Βελεστινλή ως «Φεραίος» και την συνακόλουθη αίγλη του Ρήγα, θα χρησιμοποιήθηκε και στα δύο δημοσιευόμενα κείμενα των εφημερίδων της Λαμίας του 1861 και 1883 το «Φεραίος» από τους θεωρούμενους σαν απογόνους του Ρήγα, χωρίς όμως να έχει κάποια ιστορική βάση, διότι ο Ρήγας πάντοτε υπέγραφε «Ρήγας Βελεστινλής» και ποτέ «Φεραίος».

Φιλικά

Δρ. Δημ. Καραμπερόπουλος
Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας
Μελέτης Φερών-Βελεστίου-Ρήγα