

Στις 6:34 μ.μ. Κυριακή, 14 Μαΐου 2017, ο/η Δημήτριος Καραμπερόπουλος <[karamber@otenet.gr](mailto:karamber@otenet.gr)> έγραψε:

14 Μαΐου 2017

Αγαπητέ Μανώλη,

Σε συνέχεια της προχθεσινής ηλεκτρονικής επιστολής σου (Παρασκευή 12 Μαΐου 2017), θα ήθελα να διευκρινίσω, πως πράγματι δεν διαγράψατε τον Πρόεδρο, αλλά τον καθαιρέσατε, όπως εξάλλου το αναφέρω στο βιβλίο μου «Κοινωνικοπολιτικά βιώματα μιας εικοσιπενταετίας (με τη Χ.Δ). Κείμενα στα τέσσερα παιδιά μου», Αθήνα 2013, σελ. 143-146, το οποίο καλό θα είναι να διαβαστεί.

Όσον αφορά το έκτακτο Συνέδριο του 1989, πως τάχα τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το Καταστατικό διαδικασίες, θα πρέπει τουλάχιστον να θυμάσαι το φραξιονιστικό πνεύμα, την εμπάθεια, το μένος, για να μην το ονομάσω «εωσφορικό», που όλους σας, σάς διακατείχε, λες και ο Νικόλαος Ψαρουδάκης είχε κάνει έγκλημα καθοσιώσεως. Σκοπός σας ήταν η καθαίρεσή του από πρόεδρο της Χ.Δ. Και όπως σημειώνω στην ανωτέρω μελέτη μου (σελ. 145), «Αν όμως η συνεργασία του ήταν με το ΠΑΣΟΚ ή το ΚΚΕ ή τις αριστεριστικές δυνάμεις δεν θα υπήρχε πρόβλημα...». Και συνεχίζω πως «Όμως έχει ο καιρός γυρίσματα και γρήγορα ξεσκεπάζεται το ποιόν του κάθε ανθρώπου. Οι μάσκες πέφτουν. Ο Μαν. Μηλιαράκης με τη Χ.Δ. βοηθά τον Στ. Παπαθεμελή στη συνεργασία του με τη Νέα Δημοκρατία (πώς αλλάζουν, παιδιά μου, τα πράγματα!), προσφέροντας ακόμη διάπλατα και τις πρώτες σελίδες της εφημ. "Χριστιανική"...».

Αλλά το πιο σημαντικό για μένα, αγαπητέ Μανώλη, πέρα από τις δήθεν δημοκρατικές διαδικασίες, (που τάχα σεβόσουν, και τότε τις θυμήθηκες), ως πολιτικός που είσαι, δεν σου είχε περάσει από το νου ότι μετά την καθαίρεση του ιδρυτού και εισηγητού του Χ.Δ. Κινήματος, αυτό το Κίνημα θα ξέφτιζε, όπως και ξέφτισε; Δεν είναι μόνο αρετή του πολιτικού η περιβόητη αρχή του Παπαθεμελή «η τέχνη του εφικτού», αλλά και η άλλη αρχή, η «τέχνη του προβλέπειν». Αν κόψεις τη ρίζα του δέντρου, όσα ζωντανά κλαδιά και να έχει, αυτά θα ξεραθούν. Αυτό φυσικά σου ξέφυγε μέσα στο ενορχηστρωμένο μένος των τότε ημερών εναντίον του Προέδρου Νικόλαου Ψαρουδάκη.

Και συμπληρώνω στο ανωτέρω σχετικό κείμενό μου, πως «Στη θέση του Νικ. Ψαρουδάκη οι σύνεδροι εξέλεξαν πρόεδρο τον έως τότε αντιπρόεδρο Μαν. Μηλιαράκη και αντιπροέδρους τον Παν. Γιωτόπουλο και Γιώργο Τσορμπατζή και κατ' αυτόν τον τρόπον έβαλαν την ταφόπλακα στο κάποτε πολλά υποσχόμενο Κίνημα της Χ.Δ. Σε κάθε εχέφρονα άνθρωπο φάνηκε η κακοήθεια, η μικροπρέπειά τους. Ως προσωπικότητες δεν ήταν πνευματικά αναστήματα του διαμετρήματος του Νικ. Ψαρουδάκη. Εντούτοις θέλησαν να τον αντικαταστήσουν και έτσι φάνηκε η γύμνια τους, η μικρότητά τους. Δυστυχώς έλειπε η πρώτη αρετή, η διάκριση και είχε αντικατασταθεί από την εμπάθεια, που δείχνει το ποιόν τους και διερευνητέον επί πλέον αν

ήταν μόνον αυτό. Το μέλλον θα δείξει, σύμφωνα με την αρχή “ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιόν”».

Αγαπητέ Μανώλη, γράφεις πως σου αποδίδω δόλο και εκτοξεύω δημόσια ανυπόστατες κατηγορίες, «με τόση ευκολία μου αποδίδεις δόλο και εκτοξεύεις εναντίον μου δημόσια ανυπόστατες κατηγορίες...». Θα ήθελα να παρατηρήσω πως τα εσωτερικά του κάθε ανθρώπου μόνο ο Θεός τα γνωρίζει. Τον δόλο δεν μπορούμε να τον εξετάσουμε. Αυτός είναι για τον Θεό, για την ακριβοδίκαιη κρίση Του. Εμείς οι άνθρωποι βλέπουμε τις πράξεις, τα γεγονότα και τα λόγια. Όλα αυτά αποτελούν μέρος τις ιστορίας του συγκεκριμένου θέματος, όπως είναι τώρα η περίπτωση της Χ.Δ. Επομένως η εκφορά περί «δόλου» ας αφηθεί στον Ύψιστο. Εμείς τώρα εξετάζουμε την πορεία της Χ.Δ., με τα κείμενα, τις αποφάσεις, τις ενέργειές μας. Αυτό κάνω. Και πάντοτε, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, έχω το θάρρος να διατυπώνω την άποψή μου και τότε που συμμετείχα στη Χ.Δ., πάντοτε υπεύθυνα, επώνυμα και γραπτώς τα διατύπωνα. Αυτό κάνω και τώρα. Διότι η Χ.Δ. είναι μέρος της πολιτικής ιστορίας μας, όπως τόνισε και ο Σαράντος Καργάκος δεν μπορείς να την μελετήσεις χωρίς να διαβάσεις την αρχική αυτή συμβολή μου, τη μελέτη μου. Άρα, όσο θα μελετάει κανείς την πορεία της Χ.Δ. και την κατάληξή της, την κατάντια της, αυτόματα θα έρχεται στο νου, να εξεταστεί τότε άρχισε να ξεστρατίζει, ποιοι άνθρωποι τότε υπηρέτησαν τις συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες οδήγησαν στην παρακμή της Χ.Δ. Το πολιτικοκοινωνικό φαινόμενο της Χ.Δ. είναι πλέον ιστορικό θέμα προς διερεύνηση, προς μελέτη, και αυτό κάνω.

Δεν εκτοξεύω κατηγορίες, αγαπητέ Μανώλη. Εξετάζω τα γεγονότα, τις πράξεις, τα δημοσιεύματα και αυτά κρίνω. Μην μπερδεύεις τα αμπερδευτά. Το αν τα συμπεράσματα είναι επιβαρυντικά για την λαθεμένη τακτική, τις λαθεμένες απόψεις, που ακολούθησες, σε αυτό δεν είμαι ο αίτιος. Να το εξετάσεις. Προσπαθώ να παραθέτω στοιχεία, και να μην αερολογώ. Και να βοηθήσω τον ερευνητή του συγκεκριμένου θέματος με τις μελέτες μου. Πάντως, οι αδελφοί της Χ.Δ. δεν θα στεναχωρούνται, όταν θα μαθαίνουν την αλήθεια, όπως διατείνεσαι. Αυτή θα τους δώσει δύναμη για παραπέρα πορεία. Όταν την σκεπάζεις τότε κακοφορμίζει.

Κλείνοντας και αυτή την επικοινωνία μας, θα ήθελα να τονίσω πως ο αείμνηστος Πρόεδρος Νικόλαος Ψαρουδάκης, τον οποίο τώρα τιμάτε, χωρίς να έχετε μετανιώσει για την καθαίρεσή του, με την οποία τόση πίκρα τον είχατε ποτίσει, ως μεγάλη φυσιογνωμία που ήταν, είχε το θάρρος να αναγνωρίζει τα λάθη του και να τα ομολογεί, όπως τόσες φορές τα έχω αναφέρει στην ανωτέρω μελέτη μου.

Με αδελφικούς χαιρετισμούς  
Δημήτριος Καραμπερόπουλος

**From:** manolis miliarakis [<mailto:miliarakisman@yahoo.gr>]  
**Sent:** Friday, May 12, 2017 10:26 PM  
**To:** Δημήτριος Καραμπερόπουλος <[karamber@otenet.gr](mailto:karamber@otenet.gr)>  
**Subject:** Σχέτ: Σχέτ: Για τιμητική εκδήλωση Ν. Ψαρουδάκη

Αγαπητέ Δημήτρη, Χριστός ανέστη.

Μια κουβέντα μόνο επειδή λες ότι σε ενδιαφέρει η αλήθεια: Το Κίνημα ουδέποτε διέγραψε τον πρόεδρο. Με τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό διαδικασίες, το Εκτακτο Συνέδριο του

1989, στο οποίο προήδευε ο αδ. Νικ. Ψαρουδάκης, ως πρόεδρος της Χ.Δ., αποφάσισε να εκλέξει πρόεδρο, χωρίς να αποκλεισθεί κανένα μέλος του, του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Το αν τώρα η απόφαση αυτή ήταν ορθή ή όχι, είναι αντικείμενο κριτικής και αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε ενός. Άλλο όμως κριτική μιας απόφασης και άλλο η καθύβριση και συκοφάντησή του ανώτατου Οργάνου του Κινήματος, των μελών του και προσωπικά εμένα. Αυτά τα ολίγα ,με ειλικρινή αγάπη, αλλά και λύπη που με τόση ευκολία μου αποδίδεις δόλο και εκτοξεύεις εναντίον μου, δημόσια, ανυπόστατες κατηγορίες, ώστε κάποιος που δεν με γνωρίζει, να σχηματίζει την πεποίθηση για το πρόσωπό μου ότι είμαι ένας παλιάνθρωπος, ένας φραξιονιστής, ένας αδίστακτος εξουσιομανής και ό,τι άλλο αρνητικό περάσει από το νου του. Ποτέ δεν διεκδίκησα το αλάθητο. Ο Θεός όμως και όσοι, πραγματικά, με γνωρίζουν ,θα με κρίνουν, για όλη την πολιτεία μου, με ένα δεδομένο: Ότι ποτέ δεν ενήργησα με δόλο και για ίδιον όφελος.

Χριστός Ανέστη  
Μανώλης

Υ.Γ. Αυτά τα σχόλια δεν τα κοινοποιώ σε άλλους, για ένα απλό λόγο. Δεν θέλω να γίνομαι, έστω και άθελα μου, αιτία να στεναχωριούνται κάποιοι αδελφοί. Εσύ είσαι ελεύθερος να συνεχίσεις τις εναντίον μου κατηγορίες, δημόσια.

Στις 8:50 μ.μ. Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017, ο/η Δημήτριος Καραμπερόπουλος  
<[karamber@otenet.gr](mailto:karamber@otenet.gr)> έγραψε:

Αγαπητέ Μανώλη, Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.

Στο κείμενο της ανακοίνωσης μου «Γιατί δεν συμμετέχω στις εκδηλώσεις για τον Νικόλαο Ψαρουδάκη», εάν το διαβάσεις, είμαι σαφής. Θα πρέπει να το έχεις προσέξει. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι ο αριθμός που σε ακολουθούν, αλλά αν είσαι με το σωστό. Γι' αυτό εξάλλου και συχνά στο Κίνημα ήμουν συνήθως στη μειοψηφία και πολλές φορές μόνος. Μόνο το 1979 στο Α΄ Συνέδριο της Χ.Δ. είχα πετύχει η πλειοψηφία να ακολουθήσει την πρότασή μου, μετά τις τραγικές για μένα συνεργασίες με την Ένωση Κέντρου και την «Συμμαχία», για την αυτοτελή παρουσία της Χ.Δ στο πολιτικοκοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας. Και τότε, ύστερα από αυτήν την απόφαση είχε αρχίσει πάλι να αναπτύσσεται το Κίνημα της Χ.Δ. σε όλη την Ελλάδα. Στοιχείο που θέλατε να το προσπερνάτε.

Πάντως, ο «τιμηθείς» Πρόεδρος στην κείμενο του 1989, έγραφε πως είχε «συρθεί» στις συνεργασίες, και είχε μετανιώσει για την τακτική του αυτή.

Εάν πάντως θεωρείς ακόμη ότι καλά έπραξες με τα άλλα μέλη το 1989 και διαγράψατε τον Νικόλαο Ψαρουδάκη και ανέλαβες την προεδρία, και δεν έχεις αναθεωρήσει, μετανιώσει για την, για μένα, λαθεμένη τότε τακτική σου, τότε θα πρέπει να είσαι «ευδαίμων» για την κατάντια του τόσο πολλά υποσχόμενου, ως νέου Κινήματος, διαφορετικό από εκείνα του διπρόσωπου υλισμού και εκείνων των «Σκοτεινών Δυνάμεων», όπως όλα αυτά τα αποκαλούσε ο Πρόεδρος της Χριστιανικής Δημοκρατίας Νικόλαος Ψαρουδάκης.

Επειδή στην τηλεφωνική επικοινωνία μας είχες αναφέρει ότι θα μπορούσες να έγραφες και εσύ πολύ περισσότερα από όσα έγραψα στα Κοινωνικοπολιτικά βιώματά μου με την Χ.Δ., νομίζω ότι θα ήταν χρησιμότερη μια τέτοια προσφορά, για να αποδοθούν τα δίκαια, και να ξεκαθαριστεί πλέον το βασικό ερώτημα, που πολλοί το αναφέρουν και διερωτώνται, «Γιατί ξεδοντιάστηκε αυτό το διαφορετικό Κίνημα της Χ.Δ.;;».

Με ενδιαφέρει πάντα η αλήθεια. Ποτέ δεν υπηρέτησα σκοπιμότητες, γι' αυτό και πάλι αναφέρω, πολλές φορές ήμουν μόνος.

Με αδελφικούς χαιρετισμούς

Δημήτριος Καραμπερόπουλος

**From:** manolis miliarakis [<mailto:miliarakisman@yahoo.gr>]

**Sent:** Tuesday, May 9, 2017 11:46 PM

**To:** Δημήτριος Καραμπερόπουλος <[karamber@otenet.gr](mailto:karamber@otenet.gr)>

**Subject:** Σχετ: Για τιμητική εκδήλωση Ν. Ψαρουδάκη

Αγαπητέ Δημήτρη, Χριστός Ανέστη.

Επιστρέφοντας από την Κρήτη, όπου είχα πάει "για τις τάχα τιμητικές εκδηλώσεις", προς τιμή και μνήμη του αιμνήστου ιδρυτού και προέδρου της Χ.Δ., διαπιστώνω, ότι είσαι ο ΜΟΝΟΣ, από τα "πρώην" και νυν στελέχη του Κινήματος που δεν επικρότησε και δεν επικροτεί την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων αυτών. Μπορείς να αισθάνεσαι υπερήφανος για την μοναδικότητα της...ορθότητας και ακριβοδίκαιης κρίσης σου.

Με αγάπη  
Μανώλης ο φραξιονιστής

Στις 10:36 π.μ. Σάββατο, 22 Απριλίου 2017, ο/η Δημήτριος Καραμπερόπουλος <[karamber@otenet.gr](mailto:karamber@otenet.gr)> έγραψε:

Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος  
πρ. Στέλεχος της Χ.Δ.

### **Γιατί δεν συμμετέχω στις εκδηλώσεις για τον Νικόλαο Ψαρουδάκη Μια οφειλόμενη απάντηση**

Στις προτάσεις να συμμετέχω στις προσεχείς τιμητικές εκδηλώσεις, που διοργανώνονται στην Κρήτη, για τα δεκάχρονα από τον θάνατο του Νικόλαου Ψαρουδάκη, τον ιδρυτή και πρόεδρο του Κινήματος της «Χριστιανικής Δημοκρατίας» (Χ.Δ.) από το 1953 μέχρι το 1989, το έτος της καθαίρεσής του, απάντησα αρχικά αρνητικά.

Ωστόσο, θεωρώ ότι όλες αυτές οι προσεχείς τιμητικές τάχα εκδηλώσεις αποτελούν «οξύμωρες» εκδηλώσεις, διότι διοργανώνονται από εκείνους οι οποίοι τον Νικόλαο Ψαρουδάκη, τον πρόσβαλλαν, τον λοιδόρησαν και τον καθαίρεσαν από το Κίνημα της «Χριστιανικής Δημοκρατίας», χωρίς αιδώς, γνωρίζοντας ίσως την μεγαλοψυχία του και την ανεκτικότητα του, πως δεν θα χρησιμοποιούσε το Καταστατικό του Κινήματος και το κύρος των αγώνων του, παρά το γεγονός ότι του το είχα συστήσει, για να αντιμετωπίσει την εναντίον του ανίερη επίθεσή τους.

Θα πρέπει να θεωρείται, με τον πιο ήπιο χαρακτηρισμό, απρέπεια να θέλουν τάχα να τιμήσουν τον Νικόλαο Ψαρουδάκη, αυτοί που πιο πριν τον καθαίρεσαν με φραξιονιστικές μεθόδους, και χωρίς να έχουν δηλώσει μετάνοια για την ανέντιμη τακτική τους, που εφάρμοσαν στην καθαίρεσή του από την προεδρία του Κινήματος.

Γι' αυτό και έκτοτε δεν μπορούν να ανορθώσουν το Κίνημα, σε μια εποχή που είναι η πλέον πρόσφορη για την ανάπτυξη, του τόσο κάποτε ελπιδοφόρου για την πατρίδα μας Κινήματος της Χ.Δ.

Κηφισιά, 22 Απριλίου 2017

Αξιότιμο  
κ. Μανώλη Μηλιαράκη  
Πρόεδρο Χριστιανικής Δημοκρατίας  
Αθήνα

10 Μαρτίου 2012

Αγαπητέ Μανώλη,

Έλαβα την ηλεκτρονική επιστολή-πρόσκληση (9 Μαρτίου 2012) με τίτλο «Μπροστά στις εκλογές», όπου τονίζεται πως *«Οι κρίσιμες στιγμές που περνά ο λαός και η πατρίδα μας, το καθεστώς κατοχής που μας έχει επιβληθεί και που αν δεν αντιδράσουμε θα παγιωθεί μας θέτουν επιτακτικά το ερώτημα: Οι χριστιανοί κοινωνιστές, οι χριστιανοί δημοκράτες, οι χριστιανοί που διακηρύσσουν ότι αγωνίζονται για τον καινούργιο άνθρωπο και την καινούργια κοινωνία τι θα κάνουν **τόρα**;»*.

Η επιστολή-έκκλησή σου αυτή μου φέρνει στο νου την παραβολή του Ευαγγελίου των «Μωρών παρθένων», καθώς και του λαού μας τη ρήση «πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν». Το τι θα κάνει κανείς **«τόρα»**, αυτό είναι συνέπεια της πορείας που έχει χαράξει στο παρελθόν και φθάνει μέχρι το **«τόρα»**.

Και η πορεία της Χριστιανικής Δημοκρατίας καθοδηγήθηκε κατά κανόνα, εκτός εξαιρέσεων, από το 1974 μαζί με τον Στέλλιο Παπαθεμελή και τους υπόλοιπους των μελών του Πολιτικού Γραφείου σύμφωνα με την διαβόητη **«τέχνη του εφικτού»**, για προσωρινά οφέλη. Τακτική η οποία διέλυσε ένα τόσο πολλά υποσχόμενο δυναμικό κίνημα της Χριστιανικής Δημοκρατίας, με τις τόσες τοπικές οργανώσεις και πυρήνες σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, που είχαν δημιουργηθεί μέχρι το Β' Συνέδριό της, στο οποίο δυστυχώς αποφασίστηκαν, σύμφωνα με την **«τέχνη του εφικτού»**, που δυναμικά πρόβαλες μαζί με του άλλους, οι εκλογικές συνεργασίες.

Και σήμερα, αφού έχει ξεδοντιαστεί ιδεολογικά και πολιτικά το κίνημα της Χριστιανικής Δημοκρατίας, με το καταχώνιασμα όλων των ιδεολογικών βιβλίων και την πολιτική πρακτική της αποχής τόσων

χρόνων, θέλετε «υπεύθυνες και πραγματοποιήσιμες αποφάσεις». Σανίδα σωτηρίας στην ελέγχουσα συνείδηση θα είναι πάλι η χρήση της «τέχνης του εφικτού». Θα δοθεί όπως και στο παρελθόν η σύσταση, πως αποδεσμεύετε τα μέλη και τους φίλους να ακολουθήσουν ό,τι προσωπικά θέλουν στις επικείμενες εκλογές.

Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος  
Εισηγητής από το 1974 της συνεχούς διαφώτισης και  
της αυτοτελούς καθόδου στις εκλογές